

Vertelschets 34.6: De Weg, de Waarheid en het Leven

BEGINZIN

“Nog een kleine tijd ben Ik bij u.” De Heere Jezus kijkt Zijn elf discipelen aan. Ze zijn nog in de zaal waar Hij het Pascha met hen heeft gevierd en het Avondmaal heeft ingesteld. Judas is al weggegaan. Jezus weet wat er zal gaan gebeuren, dat Hij zal moeten lijden en sterven.

VERTELSCHETS

Wat kijken de discipelen nu onrustig! Ze begrijpen niet waarom Jezus zegt dat Hij niet bij hen zal blijven. Jezus weet dat het voor Zijn discipelen ook moeilijk zal worden. Maar het is toch niet nodig om onrustig te zijn? De discipelen moeten het toch wel weten waarom Jezus op aarde is? De Heere Jezus heeft al meerdere keren Zijn lijden en sterven aangekondigd én verteld dat Hij zal opstaan. Maar Hij zal de weg alleen moeten gaan, de discipelen kunnen Hem niet volgen. *Geloof jij in Hem, is Hij al jouw Zaligmaker geworden?*

“Wees niet onrustig, vertrouw op God, geloof ook in Mij.” Bij alles wat er gebeurt, mogen de discipelen vertrouwen dat het God niet uit de hand loopt. *Dat zegt God vandaag ook tegen jou. Als jij het moeilijk hebt of als je verdrietig bent. God zal voor je zorgen, Hij is de Almachtige God.*

Over de hemel

Jezus vertelt nu waar Hij heen zal gaan, naar het huis van Zijn Vader. Daarmee bedoelt Hij de hemel.

“De hemel is als een groot huis met veel kamers” zegt Jezus tegen Zijn discipelen. “Ik zal daar plaats maken voor jullie.”

Kunnen mensen dan zomaar in de hemel komen? Nee, want God is rechtvaardig. Adam en Eva hebben gezondigd en verdienen de straf op de zonde, dat is de dood. Maar God heeft in Zijn grote liefde Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. Jezus wilde als Plaatsvervanger voor de zonden sterven.

“Ik kom weer terug en zal jullie dan bij Mij brengen.” Jezus spreekt over Zijn wederkomst. Dan zal ieder die in Hem gelooft eeuwig, altijd, bij God mogen zijn in de hemel. *Denk jij weleens aan de hemel? Verlang jij om daar te zijn?*

Thomas' vraag

De discipelen hebben wel geluisterd, maar begrijpen het allemaal nog niet. De discipel Thomas vraagt aan Jezus: “Heere, wij weten niet waar Gij heengaat, en hoe kunnen wij de weg weten?”

Jezus zegt tegen hem: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Ik ben de Weg

Een weg, dat is een middel om ergens te komen. Jezus is Zelf de Weg tot God de Vader. Door Zijn sterven aan het kruis is er verzoening voor een zondaar. Door Zijn lijden en sterven aan het kruis is de weg tot God weer open.

Ik ben de Waarheid

Waarheid, daarin staat het woordje ‘waar.’ Iets is waar als het echt is. In Johannes 1:17 staat “de waarheid is door Jezus Christus geworden.” In Jezus Christus, Gods Zoon, geeft God Zijn genade en vervult God echt al Zijn beloften. Jezus is de Gids op de weg naar God. Hij maakt bekend wie de ware God is. *Dat kunnen wij nu lezen in en horen uit de Bijbel. Geloof jij dat heel de Bijbel echt waar is?*

Ik ben het Leven

Buiten Jezus is er alleen dood en duisternis door de zonden. Door Hem is het leven geschapen. Jezus is het Licht en het Leven. Wie in Hem gelooft zal leven, want Hij deelt het echte leven uit. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” (1 Joh. 5:12) De Heilige Geest kan van dood levend maken! Daarvoor gebruikt God Zijn eigen Woord als middel tot bekering en geloof. *Het is dus levensbelangrijk om te luisteren naar Zijn stem. Op zondag als de dominee preekt, op school als de juf of meester uit de Bijbel vertelt, op de zondagsschool, op de club en thuis. God zegt tegen jou: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Geloof in Mij.”*

God is één

Jezus zegt dat alle mensen die Hem gezien hebben ook God de Vader gezien hebben. De discipel Filippus begrijpt het niet. Filippus vraagt: “Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg.”

Jezus wordt hier heel verdrietig en teleurgesteld van. ‘Ik ben al zo lang bij jullie en kennen jullie Mij dan niet? Als je Mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Hoe kun je nu nog vragen om de Vader te laten zien? Geloven jullie het niet?’ Als Filippus nu niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, laat hij dan geloven om wat Jezus doet. Denk eens aan alle wonderen die Jezus gedaan heeft. Alles wat Jezus zegt en doet laat zien wie God de Vader is. Jezus kan niets uit Zichzelf doen, want Hij doet steeds wat de Vader wil. (Joh. 5:30) Jezus heeft het Zelf gezegd: “Ik en de Vader zijn één.” (Joh. 10:30)

Wie in Christus gelooft zal ook de werken van Christus doen. Door de Heilige Geest gaat een christen op Christus lijken. De discipelen zullen het Evangelie verkondigen zodat nog meer mensen tot God worden bekeerd. Niet alleen aan de joden, maar wereldwijd zal het Evangelie worden gepredikt. Jezus geeft hier ook een belofte mee aan de discipelen. Hij zal geven wat ze bidden in Zijn Naam. Dat is wat overeenkomt met Gods wil. Zo zal de Vader in de Zoon verheerlijkt worden.

SLOTZIN

Misschien denk je weleens dat het makkelijker zou zijn om te geloven als Jezus nog op aarde was. Maar hier zien we zelfs dat Zijn discipelen nog blind zijn voor wie God is. Wat is het belangrijk om te vragen om het werk van de Heilige Geest! De Heilige Geest kan je ogen openen en je het ware geloof schenken in Jezus; Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.